

Skifergas Nej Tak – protestsang

(Melodi: Skipper Klements morgensang)

Tekst Mona og Ole Johannes Winther Kristensen

I Jylland mellem tvende have
undergrunden gemmer på "en gave".
Jorden skal hulles som en si
hvis det bare skifergas kan gi'.
Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord vi kender.

Gas-eventyr - fata morgana
kortsigtet løsning, ingen har gavn af
Slut er vores tålmodighed
Lad nu vores vand og jord i fred
Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord vi kender.

Fransk Total og Nordsøfonden
kender ikke vendelboer ånden
Vi bor nord for landets lov og ret
Al det snak om gas har gjort os træt.
Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord vi kender.

Tro ej vi kan købes for penge
vores grundvand skal nemlig vare længe
Vis respekt for vores livsgrundlag
Se at lukke denne boresag.
Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord vi kender.

Vi tror ikke, vi er de sidste
Som et liv i Vendsyssel skal friste
Miljøvineri går ikke an
Vores børn skal også drikke vand
Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord vi kender.

Rigdom si' r I, er for de rige
Men vi har noget andet at sige
Giften bli' r sidste nådestød
Husk nu på det kan bli' vores død
Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord vi kender.

Uden vand vi lever ikke længe
vi kan ikke æde gas og penge
flytter vi væk fra Nordjylland
Er der plads til os i Nordsjælland?
Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jord vi kender.

Boret er oppe-God tur hjem

(Melodi: Marken er mejet)

Benny E .Sørensen

Boret er oppe og tårnet er nede
Hegnet er på bilerne og porten solgt som skrot.
Mange er glade, og no'en sikkert vrede
Overvågningskameraer er en saga blot.
”Total giver op.
Hullet får en prop.
Og humøret her hos os er bare helt i top”.

Teltet er pyntet med flag og med faner
Kaffen er i kanderne og kagerne er bagt.
Vi fik kalorieholdige vaner
Vi fik lært at stædighed og sammenhold er magt.
”Kampen den var lang.
Sikke smukt vi sang.
End'lig fik vi fracklerne helt ud af Dannevang”.

Vennen er krammet og kæresten nusset
Minderne om kampen vil vi altid bære med.
Facebook er tjekket og glorien pudset
Lidt vemodigt er det nu, Total de ta'r af sted.
”God tur hjem – og hils.
Skål i vin og pils.
Hvor der handles vil der også somme tider spils”.

Nu er det slut med at bore-TOTAL Farvelsang

(Melodi: Jeg har været på valsen)

Ole Møller Nielsn

Total kom til landet – medbragte lidt guld
Ministrenes lommer blev svingende fuld
Så solgte de Vendsyssel lidt efter lidt
Men nu er vi færdige med deres skidt!

Nu er det slut med at bore – Åh åh åh
Med at bore min ven
Og kom ALDRIG tilbage til Danmark igen!

Vi står her ved tårnet hver eneste dag
For vi vil jo kæmpe for danernes sag
Det stormer ret ofte – det fyger med sand
Men vi bli'r sgu stående – ja vi holder stand

Nu er det slut med at bore

Vi skrev til minist'ren – vi bad ham en bøn
Om at standse det vanvid – den skifergas brønd
Og når det bli'r standset – det ved vi det skal
Ja så bli'r der indbudt til Vendsyssel-bal

Nu er det slut med at bore

Når ballet er sluttet og tårnet er væk
Er der flere ministre der står til lidt smæk
Når vi skal bestemme deres farve og løn
Så stemmer vi Danmark tilbage til GRØN

Nu er det slut

Nu er det slut

KRINGSAT AF FJENDER

Nordal Grieg

Kringsat af fjender, gå
ind i din tid!
Under en blodig storm -
vi dig til strid!
Kanske du spør' i angst,
udækket, åben:
Hvad skal jeg kæmpe med,
hvad er mit våben?

Her er dit værn mod vold,
her er dit sværd:
troen på livet vort,
menneskets værd.
For al vor fremtids skyld,
søg det og dyrk det,
dø om du må - men:
øg det og styrk det!

Stilt går granaternes
glidende bånd.
Stands deres drift mod død,
stands dem med ånd!
Krig er foragt for liv.
Fred er at skabe.
Kast dine kræfter ind:
døden skal tabe!

Ædelt er mennesket,
jorden er rig!
Findes her nød og sult,
skyldes det svig.
Knus det! I livets navn
Skal uret falde
Solskin og brød og ånd
ejes af alle.

Da synker våbnene
magtesløs ned!
Skaber vimenneskeværd,
skaber vi fred.
Den som medhøjre arm
bærer en byrde,
Dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vort
fra søster og til bror:
vi vil bli gode mod
menneskenes jord.
Vi vil ta vare på
skønheden, varmen -
som om vi bar et barn
varsomt på armen